

Ontwaking....nieuwe visie....nieuwe mensheid!

Compassie....



(Foto:Naadjepet)

Door neutrale ogen....

Als wij nu...als mensheid...eens gezamenlijk met neutrale ogen
naar ons gedrag hier op aarde zouden kunnen kijken...

Naar het denken van alles en iedereen...

Zouden wij dan allen nog zo kunnen denken als voorheen?

Of zouden wij ons schamen voor wat er is gebeurd in het verleden
en vanaf nu de wereld op een heel andere manier gaan bekleden...

Zouden wij kijken naar wat we niet zagen,

Weten wat wij niet begrepen...

Of zouden wij zelfs dan nog niets inzien...is het te hoog gegrepen?

Als wij nu...als mensheid...eens gezamenlijk met neutrale ogen

naar ons gedrag hier op aarde zouden kunnen kijken...

Naar het handelen van alles en iedereen...

Zouden wij dan allen nog zo kunnen handelen als voorheen?

Of zouden wij bewust zijn van al onze gedachten en

onze gezamenlijke kracht

en zouden wij gaan handelen naar waarheid, compassie...

en niet streven naar macht....

Zouden wij tevreden kunnen zijn met wat de natuur ons geeft

Zodat ieder mens evenveel van hetzelfde heeft

Of zouden we onszelf willen blijven leren

dat we leven om te produceren...en te consumeren...

Als wij nu eens echt helemaal opnieuw zouden kunnen beginnen,

Zouden wij dan alle onrecht en al het verdriet kunnen overwinnen?

Zouden wij compassie voelen voor onszelf en voor alles wat leeft

en een vredige visie kunnen hebben over hoe ons bestaan zich

voortbeweegt...

Niemand meer honger, zonder geweld...

Nergens meer oorlogen, is dat niet wat telt...

Iedereen heeft recht op een even gelijk bestaan,

en daar mogen geen rijke mensenbazen boven staan!

Mens en dier, groot en klein, donker of licht...

Alles leeft op deze aarde in evenwicht.

Er bestaat niet langer macht boven macht,

alleen maar wereldse vrede, positieve vooruitzichten en

pure menselijke creatieve kracht!

Als wij dit werkelijk allemaal gezamenlijk zouden kunnen bereiken,

Zou al het slechte onder het vele goede bezwijken...

Tot die tijd moeten we weten, zien en begrijpen

en strijden tegen het kwaad....

met al onze liefde, compassie en eerlijkheid en niet met dezelfde haat!



(Foto: Diepmagazine)

Auteur: Manuela