

Politiek

De Nederlandse Rechtstaat....

Gedicht over de keer op keer falende Nederlandse Rechtstaat...



Vrouwe Justitia

Vrouwe Justitia...met een blinddoek voor je ogen,
opdat je niet kunt zien dat er door justitie wordt gelogen?

Jij...Symbool van Recht...hoe durf je daar te staan?

Op die plek waar zoveel onrecht wordt toegestaan.

Vrouwe Justitia,met in je rechterhand het scherpe zwaard,

Waar sta jij voor?...Wat ben je waard?

Alle leugens,de geheimen en al het verdriet...

Dat bestrijdt jij met het grootste zwaard nog niet.

Vrouwe Justitia,met de weegschaal in je linkerhand,

het evenwicht is ver te zoeken...helt gevaarlijk...naar één kant...

Als ik jou zo fier zie staan,kan ik slechts honend denken...

Moet jij...de burgers...vertrouwen schenken?

Vertrouwen in een eerlijk politie apparaat?

In een rechter...die voor...oprechtheid staat?

Ach,Vrouwe Justitia...doe toch die blinddoek af...

en durf om je heen te kijken...wees niet langer laf!

Zoek met je weegschaal weer het evenwicht...

Laat schijnen op het recht...je licht!

Neem je zwaard en vecht ongenadig...

Pas dan ben je de titel...Vrouwe Justitia...weer waardig....

Auteur: Marianne