

Politiek....

De vijver van Den Haag...



De vijver van Den Haag...

Hij spiegelt zich in het stille water...

Vanuit z'n torenraam blikht hij omlaag

en zoekt de diepste gronden van Den Haag,

de bodem...van de politieke krater.

De kalme vijver dampt....of is het rook?

die opstijgt van een smeulend vagevuur...

Plots borrelt hij....sinister en obscuur.

vanaf het eiland lacht het rode spook.

Achter buigend groen...zo goed verborgen,

tovert hij mist...die opduikt flard na flard...

Stemmen naderen...en baren zorgen...

Wat hemelsblauw was is nu duivelszwart...

De zekerheid vervaagt tot...heel misschien...

In 't donker immers...zijn toch geen kleuren meer te zien....



Auteur: Daan