

Ontwaking...nieuwe visie...nieuwe mensheid!

Een kind van deze tijd....



Een kind van deze tijd...

Ik ben een kind zoals je ziet.

Ik ben een kind, maar toch ook weer niet...

Mijn aardse bestaan vind ik niet altijd fijn,

Veel te bekrompen, veel te klein...

Ik ben een kind zoals je ziet.

Maar een heleboel mensen begrijpen mij niet...

Niemand luistert naar mijn verhaal.

Men beschouwt me als een vreemde en niet normaal...

Ik ben een mens zoals je ziet.

Maar mezelf zijn, dat mag ik niet...

Ik blink uit in ongrijpbaarheid voor anderen

En iedereen wil mij steeds veranderen...

Ik ben een kind uit het aardse paradijs.

Een nieuweling, het leven hier brengt me van de wijs.

Ook al geef ik een duidelijk signaal,

Ik spreek blijkbaar een andere taal...

Ik ben een kind met een eigen gezicht.

Mijn blik is op de wereld gericht.

Help me om mijn missie te begeleiden,

Zodat ik langzaam in mijn kracht kan gedijen....



Auteur: Manuela