

Ontwaking...nieuwe visie...nieuwe mensheid!

Een nieuw begin...de mens ontwaakt...



In de loop der levensjaren ontstaan er bepaalde vragen in een mensenleven, waarop soms geen sluitend antwoord op is te vinden in de gangbare geschiedenis die ons wordt geleerd.

Bij mij werden die vragen complete vraagstukken en zat er niets anders op dan het uitgebreid te gaan studeren, maar dan wel met de instelling om out of the box te kunnen en mogen denken, wat overigens niet veel mensen kunnen en ook niet altijd gewaardeerd wordt, maar soms toch ook echt nodig is na duizenden in the box te hebben geleefd.

Laat ik wel voorop stellen dat ik een ieder waardeer zoals die is, wat zijn/haar geloofsovertuiging ook is en daar ook respect voor heb. Ik heb altijd al in Onze ware Schepper en Jezus Christus als zijn zoon geloofd, maar zeker ook in Gods werk, de natuur maar ook in mezelf en anderen als creatie van onze schepper.

Na uitgebreide studies over onze echte geschiedenis, onze geloven door de geschiedenis heen tot onze hedendaagse wereld met hedendaagse wetenschappen ben ik meer en meer te weten gekomen en kom steeds dichterbij het werkelijke geloof, wat de waarheid is, maar ook in de gezamenlijke kracht van de mens geloof ik diep.

Maar toch heb ik een totaal andere, wellicht weinig gedeelde visie over het geloof dan de meeste mensen die naar de kerk gaan en juist daar ligt het punt, we zijn allen één en toch zo gescheiden....hoe is die gescheidenheid in de loop der geschiedenis van de mens echt ontstaan....en alsmaar groter geworden in allerlei aspecten van het mens zijn?

Is de geschiedenis wel geweest zoals wij die aangeleerd krijgen?

Waarom leren wij een taal zoals we die aangeleerd krijgen, zonder de echte betekenis erachter te weten?

Waren de piramides wel graftombes voor de farao's?

Zijn oorlogen wel zo ontstaan zoals we weten?

Hoe echt is het geloof?

Hoe natuurlijk is tijd?

Uit wie bestaan de Illuminati precies en wat voor effect hebben zij op ons?

Hoe zijn overheden eigenlijk ontstaan en zijn zij wel zo eerlijk?

Is de mainstream media wel wat het lijkt?

Weten wij eigenlijk wel alles?

Leven wij überhaupt wel vrij in een echte multi-dimensionale wereld zoals onze schepper dat bedoeld heeft als mens of leven we werkelijk in een door anderen gecreëerde wereld ofwel matrix?

Door onze toenemende bewustwording, onze nieuwtijds kinderen, vele geheimen die nu openbaar worden en vermoedens die nu feiten lijken te worden, zijn we meer en meer aan het ontwaken...

We kunnen ook bijna niet anders...

Denk hier alleen al eens over na...

Wij als mens moeten vanaf onze geboorte aan een ander mens geld betalen alleen al om op dezelfde planeet te mogen leven...

Hoe kan het dat we totaal afhankelijk zijn geworden van een wereld waar produceren en consumeren de standaard is...

Waarom lijkt het alsof we alles hebben en krijgen we toch het gevoel alsof we steeds meer moeten gaan inleveren, zoals vrijheid, tijd en geld...

Hoe kan het zijn dat er maar zo weinig mensen zoveel geld hebben en zo vele anderen zo weinig of niets...

Met de plannen van de overheden (The New World Order) in het vooruitzicht, inclusief alle bijbehorende doelstellingen, wetten en schrikbeelden van technologie die zij op de mens willen gaan

toepassen, zijn wij als mens verplicht hier eens helder en eerlijk naar te gaan kijken en zouden wij onszelf werkelijk eens moeten afvragen hoe goed overheden het eigenlijk met ons voorhebben...

Ik zou graag willen weten of en hoe openminded u bent en zo ja of u de docufilm

THRIVE: what on earth will it take al eens heeft bekeken...



Graag zou ik willen weten wat daarna uw visie hierop is en of u die met mij wilt delen.

Hier is de link:

<https://www.youtube.com/watch?v=B4TzPtQUMbs>

(bij dit filmpje zit nederlandse ondertiteling, rechts onderin beeld naast het klokje ziet u een balkje met 2 lijntjes erin, als u daarop klikt zie aan / uit en klik je op aan.)

Met lieve groet,

Manuela