

Ontwaking...nieuwe visie....nieuwe mensheid!

Vrij zijn...



Vrij zijn

Ze zeggen dat we vrij zijn...

Maar hoe vrij zijn wij eigenlijk in deze wereld...op deze aarde...

Is het allemaal wel zo fijn?

**Een wereld vol objecten, regels, wetten en gescheidenheid,
doen wij dat werkelijk zelf...of worden we soms geleid...**

Worden wij geleid door machthebbers met geld

Die totale controle over de mensheid willen

Ongeacht honger, dood en geweld...

Schrikken zij niet terug van een ramp hier of daar?

Zou het werkelijk...Is het echt waar?

Zouden zij zelfs rampen kunnen veroorzaken met wapens, spuiten en vergif ...

Zelfs ziektes kunnen verspreiden zoals kanker en HIV?

Zijn wij dan echt zo naïef en onwetend...

of is ons alles verkeerd aangeleerd en zijn wij op deze manier geketend?

Geketend aan een controleerbaar bestaan...

Hoever willen wij...mensheid...dit nog laten begaan?

Lopen wij straks allen met micro-chips in ons lijf?

Dan is het hek van de dam en leven wij echt in een verblijf...

**Lieve mensen...Het is de hoogste tijd om tot actie over te gaan
en deze matrix waarin wij leven ongenadig te verslaan!**

**Dus bedenk bewust in welke wereld u wilt leven...
Die van onder de macht....of die van de vrijheid beleven...**



Auteur: Manuela